

Denmark Report

ELSA Youth Meeting 2007 i Holland

To tilfældige unge (én lidt mere end den anden) mødtes på Vejle banegård en lørdag morgen. Vi havde forventninger om en uge med en del debat om stammen og udveksling af erfaringer med andre unge. Da vi mødte de andre unge mennesker fra hele Europa gik det hurtigt med at hilse og falde i snak.

Da formaliteterne var på plads hen ad aftenstide, var det så tid til at præsentere os selv. En udfordring der var stor, selv om man bestemt var i et fællesskab der ville udvise forståelse. Præsentationen var en god "icebreaker", og bagefter faldt vi straks i snak med spanolere, bulgarere, nordmænd, svenskere, østrigere osv. Alle unge mennesker med det fællestræk at de stammer.

Debat

Hver dag blev vi opdelt i grupper og sat i workshops. Den ene workshop omhandlede menneskerettigheder, og dertilhørende økonomiske midler, som ELSA og mange andre sammenslutninger gerne vil bemidles. Egentlig et simpelt emne, men der kom mange spændende elementer op i denne diskussion om rettigheder for folk der stammer. Skal man fx påklistres et "Disability" label for at opnå økonomiske midler når man stammer?

Ud over disse debattemner, blev der også udvekslet erfaringer med offentlige tilbud, nationale stammeforeninger mm.

Vi danskere fik bestemt følelsen af at være et skridt foran, selvom der altid er plads til forbedring.

Teater

Den anden workshop omhandlede teater og fysiske øvelser. Det lyder måske som noget der er svært at relatere til unge mennesker der stammer, men det bringer virkelig folk sammen når man står og skal ligne farven "gul" uden at bruge ord. Det lyder nok lidt sært, men det fik gang i kroppen, og var selvfølgelig anledning til mange grin og fantasifulde påfund. I delgrupperne skulle vi også lave et teaterstykke som skulle fremvises sidst på ugen, hvilket gik ualmindeligt godt, i betragtning af, at det er unge mennesker, der aldrig har prøvet teater eller lignende før. Der var skuespil om at overkomme sig selv, om at leve et liv i stilhed, om at være et sted hvor alle accepterer folk der stammer, om at blive drillet i skolen og mange andre brillante temaer.

Aftenerne

Disse workshops var uden tvivl gode, men de kunne altså ikke leve op til vores aftener, hvor man lærte skikke fra hele Europa, og smagte på lokale drikke fra østlandene! (Næste gang må FSD vist sponsorere en flaske snaps ☺).

Det skal desuden nævnes, at hollandske mennesker er enormt gæstfrie, og at der var en fed "gå"-festival i Nijmegen, som de sjovt nok havde navngivet "The Walk" ... Ja, hollændere bliver nemt begejstrede over at se folk benytte sine ben.

Og jeg ved ikke om en videnskabelig undersøgelse er lavet på området, men unge mennesker der stammer ser ud til at score temmelig hårdt, hvis aftenerne i Nijmegen skulle danne empirisk grundlag ;-)

Venskaberne mm.

Den sidste dag var hård... Ufattelig hård. Det var simpelthen overvældende følelsesmæssigt at sige farvel til så mange nye mennesker, som vi allerede havde fået et helt specielt forhold til, efter så kort tid. Det er svært at give slip. **Så det gør vi ikke ☺** Vi skrives stadig ved i en Yahoo-gruppe samt over Messenger, hvor vi deler billeder, historier og minder fra den fedeste uge 33 unge mennesker kunne dele, et sært sted i Holland.

P.S. Maden var dårlig og Christian blev syg, men det betyder ikke så meget når man har mindst en ven i alle europæiske lande, man kan se frem til at møde igen!